



## שבת פרשת זכור

צאת שבת – 18:05

כניסת שבת – 16:56

דף פנימי גיליון 1961 (פ"א/23) ח' אדר תשפ"א 20 בפברואר 2021

דף מידע שבועי של קהילת מעלה גלבוע

### תפילה בבית הכנסת

עם המעבר של המדינה לפעימה השנייה בתוכנית היציאה מסגר הקורונה, **החל מהשבת**,

בית הכנסת יהיה **פתוח למתפללים בעלי תו ירוק** (תעודת התחסנות או החלמה).

התפילה תנוהל באופן שיאפשר השתתפות של מתפללים גם מחוץ לבית הכנסת.

בשלב זה, כללי המדינה לא מאפשרים קיום של קידוש בבית הכנסת לאחר התפילה.

בתקווה שזהו הצעד הראשון לקראת חזרה לשימוש מלא בבית הכנסת.

הנהלת הקהילה וצוות הגבאים.

### זמני השבת

17:15 - מנחה וקבלת שבת

ערבית

\*

8:00 - שחרית

קריאת פרשת זכור בסביבות 9:00

שיעור של הרב בני לאחר התפילה

שיעורי פרשת שבוע לילדים-יש הודעות בקבוצות הגיל

\*

13:30 - מנחה גדולה - ברחבת בית הכנסת

16:30 - מנחה

16:55 - מנחה ליד בית הרוף

ערבית בצאת השבת

מוצ"ש קידוש לבנה

### פורים

יום ה' 25.2 תענית אסתר:

תחילת הצום 04:59

מנחה 17:05

סוף הצום, ערבית וקריאת מגילה 17:50

יום ו' 26.2 פורים:

שחרית 7:00 (מניין אחד)

מנחה גדולה 12:15

הודעה מהגבאים:

קערה למחצית השקל תהיה על הבימה בביכ"נ

מיום ה' בבוקר

### זמני תפילות השבוע:

שחרית -

א' - ה': 6:00

יום ו': 6:00, 8:00

מנחה-משניות-ערבית -

17:15



**קורונה** – נראה כי המציאות המורכבת מתחילה מעט להתבהר. מסתמן שינוי מבורך בהיקף התחלואה בארץ. ככל הנראה בעיקר בעקבות העליה בשיעור המוחסנים. כך גם אצלנו. עדיין על כולנו לשמור על כללי ההתקהלות, המרחק ועטיית המסיכות לשם הזהירות. עם השיפור יש גם שינויים בהגבלות. החל מיום שישי 19.2 כללי ההתקהלות חוזרים להיות עד 10 בתוך מבנה ועד 20 בחוץ. החל מיום ראשון חוזרות כיתות ה-ו ו י"א-י"ב ללימודים והמשק מתחיל להיפתח בהדרגה. נקווה שהמגמה הזו תימשך.

**הדפסת דף מידע** – החל מהשבוע הבא נעבור להדפיס את דף המידע רק למי שיבקש זאת על ידי פנייה לסיגל לויטן מזכירת המשרדים. ההפצה במקומי, בגוגלגרוף ובאתר תימשך כרגיל. ההדפסה תתבצע ללא חיוב.

**תרגיל רעידת אדמה** – תודה לאורי לדל על הפקה והובלה של תרגיל מותאם זום ברמה גבוהה. התרגיל איפשר למידה משמעותית לצח"י ולציבור ושילב גם הנאה בצידו. כל הכבוד לכל המשתתפים ולחברי צח"י.

**בית לחיים** – השבוע הצגנו בפני הנהלות הקיבוץ והקהילה את סיכום התהליך הקהילתי שבוצע עד כה. בפגישה השתתפו גלית כרם וכרמית דגן שמובילות בנחישות ובהתלהבות מדבקות את התהליך. ההנהלות בירכו בחום על ההתקדמות. בעקבות הפגישה תיקבע בקרוב אסיפת קהילה ולאחריה נציג לאישור בקלפי דיגיטלית את ההחלטה על הקמת הבית במעלה גלבו. בהחלט מרגש.

שבת שלום



## תרגיל רעידת אדמה | אורי לדל בשם צח"י

אין הרבה יישובים בארץ שערוכים לרעידת אדמה כמו מעלה גלבו. וזאת בזכות לא רק "משוגע אחד לדבר" אלא בעיקר בזכות שיתוף הפעולה של צוותי החירום ביישוב ושל הציבור בכלל. השבוע ערכנו תרגיל רעידת אדמה בזום – אולי התרגיל היישובי היחיד בארץ במתכונת זו אי פעם.

בשלב ראשון תרגלנו הפצת הודעות חירום בכל היישוב. הגענו למסקנה שהדרך הטובה ביותר להודיע לציבור הודעות בהולות היא באמצעות מערכת אשכולות חירום. מכאן המלצה לכל אחד לשנות את צליל ההתראה של וואטסאפ אשכול החירום לצליל ייחודי כדי שיהיה אפשר לזהות שמדובר בהודעה חשובה.

בהמשך יותר מ-75 משתתפים נכנסו לזום קהילתי בו שוחחנו על רעידות אדמה בארץ ובעולם, בעבר, בהווה ובעתיד. פתרנו את השאלות בחידון רעידת האדמה 2021 שהופץ שבוע קודם וכאן נברך את משפחת רפפורט שצברה את מירב הנקודות וזכתה בפרס.

בשלב הבא צוותי החירום נפגשו בחדרי זום נפרדים והמשיכו לקבל נתונים, לעבד את המצב ולהחליט על דרכי הפעולה. צוותי כיבוי, הצלה, רפואה, לוגיסטיקה ומטה צח"י "התמודדו" עם דליפות גז, שריפות, קריסת בניינים, ילדים שנעדרו ואפילו בעובדים זרים שלא הבינו מה קורה.



כל הכבוד למשתתפים ותודה על שיתוף הפעולה. לפרטים נוספים, <https://www.mapi.gov.il/Earthquake> או אתר פיקוד העורף.

תיק החירום שלכם כבר מוכן?



## בית לחיים- עדכונים | כרמית דגן וגלית גרם

קהילה יקרה,

כחלק מתהליך שיתוף הציבור לקראת הקמת בית לחיים במעלה גלבע, סיימנו בשעה טובה שלושה מפגשים קהילתיים בזום. המפגשים היו מאד משמעותיים ושמחנו על ההשתתפות וההיענות הרחבה של הציבור. לטובת מי שלא הצליח להשתתף, מסוכמים פה בקצרה הנושאים בהם עסקנו:

**המפגש הראשון** עסק בצד **הארגוני**, כלכלי והניהול השוטף של הבית. קיבלנו בו תמונה מלאה יותר של התנהלות התהליך להקמת הבית, בקהילה, מול משרד הרווחה, במציאת דיירים ובשיפוץ בית. וקיבלנו בו גם תמונה על איך נראית שגרת החיים בבית כזה, צוות מקצועי שמלווה את הבית לאורך כל הזמן, תעסוקה, שעות פנאי ועוד.

**המפגש השני** עסק **בקשר בין הבית לקהילה** בו הכרנו מודלים שונים של קשר שכזה. במפגש עלו שתי סיבות מרכזיות להקמת בית לחיים בקהילה. אחת המועילה לחברי הבית, המאפשרת להם את הזכות להיות חלק מקהילה על כל יתרונותיה (שלא כמו בעיר לדוגמא, בה לעיתים אף אין קשר עם השכנים הקרובים) והשנייה המועילה לנו כקהילה, בערך המוסף שבית לחיים תורם לאקלים הקהילתי. הבהרנו שבפועל כל אחד מהקהילה שותף במידת מה לקשר, אך מידת הקשר שונה ומגוונת מאחד לשני ותלויה בבחירה של כל אחד: מחיוך על השביל, דרך יצירת שיחה, דרך צירוף למניין ועד אירוח בשבת, העברת חוגים וכדומה. כשמו כן הוא, בית לחיים- כל אחד יכול להתפנות ולהיות מעורב יותר או פחות בזמן שמתאים לו לאורך החיים...

**המפגש השלישי** עסק בנושא **מוגנות**. בו שמענו פאנל של נשים עם ניסיון רב בתחום. דיברנו על דרכים בהן ניתן לחזק את תחושת המוגנות של הדיירים ושל הקהילה ועל המענה המקצועי והתומך שנותנת לנו עמותת קמה בעניין. הוחלט שחלק מתהליך הקבלה של הדיירים יהיה מותנה בשותפות עם וועדת מוגנות של הקיבוץ. והעלנו קונפליקטים שיכולים להיווצר ודנו במענים שניתן לספק להם.

**תודה** רבה לכל מי שלקח חלק במפגשים. זה היה בעינינו מאוד משמעותי.

במקביל למפגשים הקהילתיים, המשכנו להתקדם במספר תחומים:

נפגשנו לישיבה משותפת עם **הנהלות** הקיבוץ והקהילה.

לאחר התייעצויות וסיוורים ברחבי מעלה גלבע סימנו את מיתחם בית הנעורים כמתאים ביותר למיקום הבית לחיים.

נפגשנו עם **שכנים** קרובים ודיירים המשתכנים בבית הנעורים, במטרה לשתף ולהקשיב.

בעז"ה נמשיך את הדיאלוג איתם ויינתנו פתרונות לבקשות שעלו מהשיחות. בהמשך נפגש עם השכונות הקרובות (בשכונה מתחת לבית הנעורים ובשכונה הקיבוצית).

המשכנו בפגישות עם **עמותת קמה** כדי לקדם את התהליך.

אנו נפגשות עם אנשים שונים כדי ללמוד **איזו אוכלוסיה תתאים לקהילה**, ומנסות להבין מהו הצורך הקיים.

אם אתם מכירים אנשים שהיו מעוניינים לגור בבית כזה, נשמח לשמוע מכם.

השבוע מתוכננת לנו פגישה עם **הנהלת הישיבה**, במטרה לשתף גם אותם בתהליך ולקבל מהם את ברכת הדרך.

**צוות ההיגוי** ממשיך ונפגש כל הזמן כדי לדייק את התהליך וללוות מקרוב.

**בעז"ה בחודש הקרוב נקיים אסיפת קהילה ואחריה נערוך הצבעה** בה קהילת מעלה גלבע תבחר אם היא מעוניינת בהמשך התהליך. לקראת האסיפה וההצבעה נפרסם ונשתף את הציבור, בכל הנתונים הרלבנטיים

**עד אז** נשמח להקשיב ולתת מענה בשיחה אישית, במפגשים קבוצתיים ושכונתיים, ובכל דרך בה תהיו מעוניינים. אם יש

קבוצה המעוניינת להיפגש ולהעלות שאלות או נושא מסוים, נשמח מאוד לבוא ולהיפגש. אנא פנו אלינו.

כרמית וגלית

## מן הארכיון | אסתר אלכסנדר

לכבוד יום המשפחה (שבוע שעבר) - קצת מידע אותו מצאתי באתר של איגוד ארכיונאי ישראל, בויקופדיה ובשיעור שזיכיתי לשמוע מפיו של מוקי צור.

❖ המשפחה היא איפה שהסיפור של כל אחד מתחיל.

באופן מטפורי הארכיון הוא משפחה. הארכיונים שלנו מכילים זיכרונות של משפחות ושל יחידים שיישמרו לאורך השנים, יספרו את סיפור המשפחה. לכן, זהו יום חג גם בשבילנו. ארכיונים אישיים ומשפחתיים הם אוצרות הגנוזים של הארכיונים. הם מכילים הפתעות רבות שלפעמים לא חשבנו שנמצא.

❖ יום המשפחה נקרא בעבר "יום האם", ונקבע לזכרה של הנרייטה סאלד, שנפטרה בתאריך ל' בשבט תש"ה (1945). התאריך נקבע בין היתר בזכות יוזמה של ילדה בת 11 מהרצליה ששמה נחמה בידרמן. בשנת 1951 נחמה שלחה לעיתון הילדים "הארץ שלנו" מכתב שבו הציעה לקבוע את יום האם בתאריך מותה של הנרייטה סאלד, שכונתה "אם הילדים", בגלל פעילותה הרבה בנושא עליית הנוער. [הנרייטה לא נישאה ולא היו לה ילדים משלה]

❖ הצעתה של נחמה בידרמן התקבלה במהרה. המכתב הקצר שכתבה, שהתפרסם ב-14 בנובמבר 1951 היה כל כך רציני ומשכנע, שהעיתון פרסם בתחתית העמוד הודעה על כך שביום ב' באדר תשי"ב נחגג יום האם העבריייה הראשון. בשנות ה-1970 שינה משרד החינוך את מועד יום האם ל-ל' בשבט ובשנות ה-1990 שונה שם היום ל"יום המשפחה".

❖ הנרייטה סאלד הייתה פעילת ציבור, אשת חינוך שהקדישה את חייה לרעיון הציוני. פעלה בתחומים רבים בתחום הבריאות, עבודה סוציאלית וחינוך. הייתה פעילה בהקמת "ההסתדרות המדיצינית הדסה" ו"עליית הנוער".

היא פעלה לביסוס מערכת בריאות קבועה, ייסוד תכניות לחלוקה מזון והקמת תחנות לטיפול באם ובילד "טיפות חלב". תקצר היריעה מלתאר את פעילותה לטובת העם היהודי והיישוב בארץ ישראל.



אלוהים!

תן לנו את הכוח לקבל את ילדינו כמו שהם.  
תן לנו את החוכמה להגיש להם את העזרה שהם  
זקוקים לה, ולא זו שאנו רוצים להגיש.  
תן לנו את התבונה לחנך אותם ולעצב דמותם מבלי  
לגזול את עצמאותם, עצמיותם ואישיותם.  
תן לנו את הצניעות להבין שלא הכול אנחנו יודעים טוב  
מהם, ושיש דרכים שונות לעשות אותו דבר, ולא תמיד  
הדרך שלנו היא היותר נכונה.

תן לנו את האומץ לעמוד על שלנו בעקשנות ובאותו  
הזמן לשמור תמיד על כבוד האדם.

אלוהים!

עזור לנו לעשות אותם מאושרים.

[תפילת הילדים של הנרייטה סאלד]

ועוד קצת פרטים פיקנטיים על חייה של אשת חייל פמיניסטית, ציונית ואוהבת אדם.

הנרייטה נולדה למשפחה קונסרבטיבית בארה"ב.

בשנת 1904 החלה הנרייטה סאלד ללמוד בסמינר התאולוגי היהודי (JTS), שהיה בית המדרש הקונסרבטיבי לרבנים. היא בתנאי שתצהיר שאין בכוונתה לבקש תואר רבני בגמר הלימודים. היא הייתה לאישה הראשונה שלמדה במוסד זה והצליחה להתקבל אליו בשל כישוריה ורק אחרי שהתחייבה שלא תבקש לקבל תואר רבני בגמר הלימודים.

1912 – יסדה את ההסתדרות הציונית הדסה (ארגון נשות הדסה) – מטרתו לדאוג למצב הבריאות בארץ ובהמשך הקמת בית חולים "הדסה" בהר הצופים.

בשונה מקופות החולים אשר החלו לפעול בארץ ישראל, שהיו בעלות זיקה פוליטית גלויה לתנועה או מפלגה, נשארה "הדסה" לגוף שאינו שייך לשום מגזר או מפלגה והיא מקפידה לתת שירות רפואי ליהודים ולערבים כאחד.

עלתה לארץ בשנת 1920 הצטרפה לקבוצת "ברית שלום", שחיפשה דרכים חדשות ושוונות לפתרון הבעיה היהודית-ערבית תוך הדברות. גם אחרי מאורעות הדמים בין היהודים לערבים שהיו בשנת 1921 נשארה עם חברתה סופי ברגר בביתן בלב שכונה ערבית בירושלים.

בשנת 1931 וכן שימשה כראש השירות לעבודה בועד הלאומי (הגוף שניהל את טרום המדינה). בין החלטותיה הארגוניות הייתה ההחלטה על הקמת "לשכת סעד" סוציאלית-חברתית (נקראת בימינו: המחלקה לשירותים חברתיים) בכל רשות מקומית, כשהרשות תהיה אחראית להפעלתה, ואילו הוועד הלאומי יספק סיוע כספי, וכן פיקוח מקצועי והכשרה מקצועית על העובדים הסוציאליים בתחומה. עד לפטירתה הוקמו 50 לשכות סעד סוציאליות שונות ברחבי הישוב. בפעולתה והחלטותיה אלה התוותה סאלד את עקרון מדינת הרווחה במדינת ישראל בהמשך..

בעת שעמדה בראש "מוסדות עלית הנוער" הייתה מחלוקת על שיבוצם של ילדי טהראן' בארץ ישראל. (ילדים ניצולי שואה שהועברו מפולין לטהראן שבאיראן, ולאחר מכן הועלו לארץ ישראל בשנת 1943) הנרייטה סאלד החליטה שילדים מעל גיל 14 יבחרו בעצמם את המסגרת בה ישהו. עם שאר הילדים, כ-400 במספר, היא נפגשה לשיחות אישיות על מנת לברר האם גדלו במשפחות דתיות, ולקבוע את השיבוץ בהתאם לתשובותיהם.

הנרייטה סאלד עמדה תמיד בנמל וקיבלה בברכה כל אנייה, עליה היו עולים ועולות צעירים וצעירות מאירופה. היא נהגה ללחוץ את ידו של כל אחד מהילדים, שאלה לשמו והבהירה שניתן לפנות אליה בכל בקשה או עצה. נשלחו ללשכתה אלפי מכתבים בהם תיארו הילדים בפניה את הקשיים הרבים אותם הם חווים. היא הקפידה לענות לכולם.

הנרייטה סאלד חלתה ונפטרה בירושלים ונטמנה בבית הקברות הר הזיתים.

בשנת 1948 נפלה העיר העתיקה בירושלים, כולל ההרים סביב לה בידי צבא ירדן. על קברה של סאלד וקברים אחרים סביבה נסלל כביש והמצבות הושחתו. במלחמת ששת הימים בשנת 1967 חזרו השטחים לידי ישראל, הקברים אותרו והמצבות נבנו מחדש. ארכיונה האישי נמצא בארכיון הציוני המרכזי בירושלים.

בצוואתה ביקשה סאלד לתרום כסף לקרן למחקר למען ילדים.



מעוניינים לשלוח הודעה/מאמר לדף מידע?



מוזמנים לשלוח למייל [dafmeda@gmail.com](mailto:dafmeda@gmail.com)

סיגל