



שבת פרשת תצוה

כניסת שבת 16:50 | יציאת שבת 17:59

יא' אדר א' תשפ"ב 12 בפברואר 2022

גיליון 2006 (פ"ב / 21)

זמני השבת-

17:10 - מנחה בערב שבת

8:00 - שחרית

לאחר התפילה - שיעור מאת הרב בני

שיעורי פרשת שבוע לילדים:

אירוס	חצב	כיתה א'	כיתה ב'
כרם קרני	נגה מילר	לירי לדרמן	הדר צימרינג
כיתה ג'	כיתה ד'	כיתה ה'	כיתה ו'
יהל כרם	שינא איזיקוביץ	אביחי חמיאל	אלי נר שש

16:30 מנחה

תודות ותודות | אסתר ואורי לדל

בימים מאתגרים אלה, אנו מודים לבורא עולם וקהילת מעלה גלבוץ על העזרה, הפינוקים, ההתעניינות וסתם שיחה על השביל לכבוד חתונתם של ילדינו שקד וציון.

ובתוך כל זה, אורי וצוותו הנאמנים עובדים ימים כלילות בבדיקות קורונה ואז...בום!!!

אורי נחשף והפך לחיובי. ביום שישי התחילו לזרום אלינו פינוקים רבים ומשמחים, ועל כך קהילה יקרה, אנו מודים מקרב לב.

מי יתן ונדע רק שמחות ובריאות איתנה!!!

אוהבים,
אסתר ואורי לדל



זמני תפילות ביום חול-

שחרית א-ה 6:00 | שחרית יום ו 6:00, 8:00 | מנחה וערבית: א-ה 17:10

משולחן מנהל הקהילה | צביקי וייל

קהילה יקרה, השבוע שעבר עלינו היה שבוע מאתגר, עם הרבה התרחשות קהילתית. בתוך זאת, קיימה השבוע הנהלת הקהילה דיון ארוך במשמעויות של דחיית התקציב בהצבעה, בתגובות השונות שבאו לאחריה ובצעדים להמשך.

בפני ההנהלה עמדו מס' אפשרויות להתנהלות, ביניהן – התפטרות והעברת המושכות להנהלה חדשה שתבחר, שינוי דרמטי במודל המיסוי ובצורת ההתנהלות של מעלה גלבוש ועוד.

כאן המקום להודות, לכל המציעים, והמעודדים, ושולחי ההודעות והמיילים, השי ומכתבי העידוד. לכולכם תודה רבה, זה מחזק ומשמח. בסיכומי של הדיון, החליטה ההנהלה להכין הצעת תקציב חדשה לדיון ולאישור ציבורי.

להצעה זו יהיו שני עקרונות מנחים -

1. המיסוי לא יגדל מעבר לגובה המס של שנת 2021, על אף שהעלות האמיתית היתה גבוהה יותר.
2. התכנית החדשה תכלול עודף תקציבי משמעותי שיבטיח ניהול מאוזן בשנת 2022.

המשמעות של שני הסעיפים הללו, היא שתידרש הפחתה משמעותית של עלויות הקהילה, גם אם המחיר שלה הוא צמצום בשירותים.

מעבר לכך, לאור פניה של כ-100 משפחות, ובעקבות התגובה הציבורית בנושא הרופא הכונן, ולאחר שיח עם צביקה - הנושא של שירות הרופא הכונן יובא להצבעה נוספת ביחד עם ההצבעה על התקציב הכולל. צביקה הודיע כי הוא ימשיך את השירות ככל ותהיה תמיכה ציבורית רחבה בבקשה, כלומר לא רוב רגיל אלא רוב משמעותי.

ההנהלה תגבש את פרטי הצעת התקציב החדשה. לקראת תהליך זה, אנו מזמינים את הציבור להביע את דעתו ולהעביר לנו בכתב או בע"פ רעיונות ונקודות להתייחסות, בעיקר בשאלה של המקומות בהם נכון לצמצם את השירותים. כמובן, גם דיון בערוצי התקשורת היישובית יהיה מבורך. נבקש להשלים את ההתייחסויות עד לסוף השבוע הבא.

במקביל לבניית תקציב חדש, נתחיל בשבועות הקרובים לגבש בשיתוף הציבור, תכנית עבודה לטיפול בשלושה נושאים:

- איתור ופיתוח מקורות כספיים נוספים לקהילה.
- החלטה על המסגרת, דרכי הגיוס, והניהול והפיקוח של קרן ההשקעות לשנים הבאות.
- גיבוש עקרונות לבניית התקציב השוטף לשנתיים הקרובות.

עם שינוי הנחיות התו הירוק, מתבטלות ההגבלות לכניסה ושהיה בבית הכנסת. אנחנו מבקשים מהמתפללים להמשיך ולהקפיד על חבישת מסיכה בזמן השהות במתחם בית הכנסת.

היכן אני מתפללת? למה לא בבית הכנסת? | אסתר אלכסנדר

בימי הקורונה הרבתי להתפלל בבית בשבתות והתפילה הפכה עבורי הרבה יותר משמעותית. מאז לא חזרתי לבית הכנסת. כבר לפני כן היה לי קשה עם הפאסיביות שלי בתפילה ועם הישיבה מעבר למחיצה. למרות שבבית הכנסת שלנו המחיצה היא ידיונית ביחס למקומות אחרים.

במניין המשותף מצאתי לי בית וכך יצא שמידי פעם כמו אויר לנשימה יכולתי להתפלל במקום בו יש לי מקום אקטיבי, מעורב שמאפשר לי לעבוד את השם באופן מלא וראוי עבורי. אלא שגם זה קרה בימי הקורונה, אנשי המניין המשותף התפזרו אל תוך המניינים השכונתיים.

בימי הקורונה התחלתי ללמוד בזום בכל מיני מסגרות דבר שאני ממשיכה בו גם כעת. בלימוד משנתו של אברהם יהושוע השל אני לומדת כעת מתוך ספרו "התפילה – תשוקת האדם לאלוהים". והנה נפגשתי בדברים שמסבירים לי באופן ברור יותר למה אני לא מתפללת בבית הכנסת.

"תפילה היא חובה אישית ואקט אינטימי שאינו ניתן להיעשות באמצעות שליח, בין שזה חזן או הקהילה כולה. אנו מתפללים עם כל הקהילה וכל אחד מאיתנו בפני עצמו. אנו מוכרחים להבהיר לכל יהודי את מחויבותו להתפלל ולא רק להיות צופה בקהל."

מוטב שתהא לנו תפילה בלא בית כנסת משיהא לנו בית כנסת בלא תפילה. ואולם, אנחנו תמיד מדברים על נוכחות בבית כנסת ולא בתפילה... זו המילה הנכונה ברוח בלא נכונה. אדם אינו יוצא ידי חובה בכך שהוא שוהה במרחב בית הכנסת בשעת תפילה בציבור."

מבחינתי בבית הכנסת אני בבחינת צופה מאחורי המחיצה ועל כן אני מעדיפה להיות במקום בו אני יכולה להתפלל – בבית או במרחב שבחוץ.

ובכל זאת אי אפשר ולא נכון להתמיד בכך. או כמו שמוסיף וכותב א.י. השל:

"איך אנחנו יכולים לשכוח שאת יכולתנו להתפלל אנו חבים לקהילה ולמסורת. היהודי לעולם אינו עומד לבדו לפני אלוהים. הוא עומד לפני אלוהים כחבר קהילה. כל אקט של עבודת אלוהים הוא אקט של השתתפות בתפילת קבע נצחית, תפילת קבע של כל הנשמות מכל הדורות"

אז כמו שאתם מבינים אני נמצאת בפלונטר רציני ובעצם אין לי היכן להתפלל ואינני לבד עם הקושי הזה!

מבודד – אבל לא בודד | אורי לדל



סוף סוף יש לי קצת זמן להסביר מה קורה בבדיקות האנטיגן במעלה גלבוע. כידוע משרד הבריאות הטיל על מגן דוד אדום בישראל את המשימה לערוך בדיקות אנטיגן (להלן: בדיקות מהירות) בכל רחבי הארץ. זאת, בנוסף למשימות השוטפות של מד"א שגם כך עלו מדרגה בתקופת הקורונה. (לא קל לטפל בחולה מאומת כשלוברים מיגון מלא, ועוד צריכים לנהוג עם מסיכה הגורמת לאדים במשקפיים. ניסית פעם להוריד את המסיכה – והבנתי שזה מסוכן. ניסית פעם להוריד את המשקפיים – והבנתי שזה עוד יותר מסוכן....)

כדי להתפרס על כמה שיותר אתרים, מד"א הציע לכל יישוב שיש בו אמבולנס להקים תחנת בדיקה משלו. למה רק ביישוב שיש בו אמבולנס? מאחר שמד"א מקבל תשלום על כל בדיקה, מד"א מוכן להעביר חלק מהתגמול שהוא מקבל ממשרד הבריאות לטובת היישוב. ההתחשבות היא במסגרת ההתחשבות של נסיעות השוטפות של האמבולנס.

מאחר שהאמבולנס שלנו נמצא ב"גרעון" – כלומר, לא נוסע מספיק כדי לכסות את ההוצאות, שמחנו שיהיה מקור לכסות את הגרעון הזה. כמובן כל הדוגמים עברו השתלמות מקצועית ומפרכת (אורך ההשתלמות היא פחות מאורך הזמן עד שמקבלים תוצאות מבדיקה מהירה – כ-20 דקות...)

אז הנה מספר סטטיסטיקות:

מאז שהתחלנו בבדיקות בתחנת מד"א סניף מעלה גלבוע, ערכנו מעל 3300 בדיקות. (אם וכאשר מד"א יעביר את התגמול המגיע לנו, כיסינו את הגרעון של האמבולנס שלוש פעמים. ("היי, נחשון – אפשר לצבוע את מכסה המנוע של האמבולנס. יש תקציב.") במעלה גלבוע רשומים מעל 350 מאומתים לאורך המגיפה – כמעט חצי מהאוכלוסייה....

הלוגיסטיקה של מערך הבדיקות כאן איננה פשוטה. עלינו להשלים ציוד (להביא עוד בדיקות, מסיכות, מדבקות למדפסת, עטים לרשום "חיובי", וכו') כל יום מבית שאן. מאחר ויש מספר תחנות כמונו, בנוסף לתחנה הרשמית של מד"א בבית שאן ובמועצה, לא תמיד יש מספיק לכולם. כאן המקום להגיד תודה ענקית לדניס פולקוב, פרמדיק אחראי של תחנת מד"א בית שאן, על העזרה והתמיכה בהפעלת כל התחנות. לא פעם דניס נסע לעפולה באמצע הלילה כדי להביא ציוד עבורנו. (כן, גם הוא יצא מאומת לפני חודש.)

תודה ענקית לנשים המסייעות לנו בארגון תחנת הבדיקות, כולל נשים מקיבוץ מירב, ובראשן יעל מילר אשר מארגנת ודואגת שהדוגמים יכולים לעבוד רק בלקיחת דגימות. תודה לדוגמים (ולמשפחותיהם) על השעות הרבות שהקדישו למערך הדגימות: קובי שחם, צבי עמרני, משה כץ, נחשון שטיין, תלמידי ישיבה, והנוער – כרמל כץ ותמר שיח. דרך אגב, רפואה שלימה לכל הדוגמים שחלו בקורונה. ורפואה שלימה לאלו שטרם חלו... וזה רק עניין של זמן...

ובעיקר אני רוצה להודות לתמר שיח, אשר יימלאו לה השבוע 18 שנים. יום הולדת שמח! תמר שוקדת ודואגת, דוגמת ובודקת, מארגנת ומסדרת, רושמת ובודקת שוב. וכל זאת בנוסף לפעילות ההתנדבותית שלה בבני עקיבא, במשמרות הקבועות במד"א בית שאן, ובהקפצה לכל נסיעה באמבולנס במעלה גלבוע. שתזכי לעוד הרבה שנים של בריאות ועשייה למען הזולת.